

Nu word ik meer uitgedaagd

Lily Eijkelenboom (13), zat afgelopen jaar in klas 1d van het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam

„Ik vond het best spannend om naar de middelbare school te gaan. Je komt in een nieuwe omgeving met andere mensen en je weet niet hoe die kinderen op jou zullen reageren. Er ging helemaal niemand die ik kende naar deze school, maar vrienden maken ging eigenlijk best makkelijk. We hadden aan het begin van het jaar een kennismakingskamp ergens buiten Amsterdam waar we bleven slapen. We deden allerlei spelletjes en mochten zelf eten maken. Daardoor werden we meteen een stuk hechter.

„Het Barlaeus is niet zo'n grote school, dat vind ik fijn. En ik woon dichtbij. Ik wilde graag naar een categoriaal gymnasium. Het is klassiek onderwijs, geen Montessori of Dalton ofzo. Er zitten veel leuke kinderen op mijn school. Onze jaarlaag is heel gemixt, kinderen uit andere klassen gaan veel met elkaar om.

„Dat ik nu allemaal verschillende vakken heb, vind ik ook wel leuk. Op de basisschool vond ik het best makkelijk, nu word ik meer uitgedaagd. Ook talen leren vind ik heel leuk. Mijn lievelingsvak? Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik denk dan toch geschiedenis. Vervelend is wel dat je veel moet schrijven tijdens de les. Het moeilijkste vak vind ik wiskunde. Het is best abstract. Als je bij taal woordjes moet leren, hebben ze vaak maar één betekenis.

„Ik heb nog nooit gemerkt dat kinderen uit hogere klassen vervelend doen tegen brugklassers. Ik hoor wel eens dat ze ons schattig vinden. 'Jullie zijn nog maar bruggers', zeggen ze dan.”



56

4 brugklassers over hun eerste jaar

Huiswerk maken vond ik best leuk

Desiree Vaartjes (14), zat afgelopen jaar in klas 1g (vmbo) van het Linde College in Wolvega.

„Voor de eerste schooldag was ik heel zenuwachtig. Maar ik had het groter gemaakt dan het was. Ik was bang dat ik niemand zou kennen. Gelukkig kwamen een paar vriendinnen van de basisschool in dezelfde klas terecht.

„Mijn school is heel groot. Maar de eerste drie weken vonden de leraren het niet erg als je te laat kwam omdat je de weg niet kon vinden. Voor mij was het fijn dat ik op de basisschool een jaar ben blijven zitten, waardoor ik veel tweedeklassers kende. Ik heb al veel vrienden gemaakt. Soms gaan we naar het park, voetballen of schommelen. Of we gaan ijskoffie drinken in de Hema.

„In onze klas wordt er niet gepest. Soms zie ik het wel gebeuren in de gang. Laatst zag ik een meisje huilen. Ze draagt andere kleren dan de rest, daarom zeiden leerlingen rare dingen tegen haar. Maar ik vond de kinderen op de basisschool gemener. Dat komt denk ik omdat je op de middelbare school niet iedereen kent, en dus ook niet van iedereen weet wat de zwakke plekken zijn.

„In het begin vond ik het best leuk om huiswerk te maken. Daarna werd het wel wat minder leuk, maar nooit echt moeilijk. Het lastigste vind ik Frans, vooral vanwege de werkwoorden. Ik ben het best in geschiedenis en aardrijkskunde. Eén keer was ik tijdens geschiedenis aan het kletsen en hoorde ik niet goed wat de leraar zei. Hij vroeg of ik wist waar het over ging. Toen zei ik iets doms: het ging over Karel de Grote en ik zei 'keizer de derde'. De hele klas moest lachen. Ik voelde me aangekeken, maar het was ook grappig.”



65

We zijn nooit uitgescholden

Daaf Splint (12), zat afgelopen jaar in klas 1a (havo/vwo) van Het Rhedens in Rozendaal.

„Ik ben niet iemand die graag huiswerk maakt. Daarom denk ik dat ik eerst de havo ga doen, en daarna het vwo. Op de havo krijg je wat minder huiswerk dan op het vwo, en je krijgt meer hulp als je iets niet snapt.

„Het moeilijkst van de brugklas vind ik dat je heel stil moet zijn. Ik zit in een rumoerige klas. Een paar docenten werden soms *pissed off*. En ook het huiswerk vond ik, vergeleken met de basisschool, lastig. Zeker als je er ook nog strafwerk bij krijgt. Op donderdagavond heb ik voetbaltraining, en daarnaast moest ik huiswerk maken dat ik op donderdag meekreeg voor vrijdag. Daar had ik eigenlijk geen tijd voor.

„Mijn vrienden zijn allemaal wat kleiner, daarom waren ze bang dat ze voor kleintje zouden worden uitgescholden door ouderejaars. En ik dacht ook dat we soms aan de kant geduwd zouden worden. Dat is uiteindelijk ook wel af en toe gebeurd, in de gang, maar we zijn nooit uitgescholden. Nou ja, één keer had ik een broek aan waarop witte vlekken zaten. Mijn vrienden gingen toen doordenken. Op die dingen moet je letten. Die broek heb ik daarna dus niet vaak meer aan gehad.

„Op de basisschool maakt het niet zoveel uit wat je doet. Je wordt daar minder in de gaten gehouden. In groep 8 deed ik een keer met vrienden de kabouterdans. De kinderen uit groep 7 vonden ons dombo's, maar daar trokken we ons niets van aan. Op de middelbare school zou ik zoiets niet doen.”

Hier zeggen ze 'fucking gaaf'

Levi Grim (12), zat afgelopen jaar in klas 1d (havo/vwo) van het Canisius College in Nijmegen.

„Ik ben een vroege leerling, ik zat met kinderen van 13 en 14 jaar in de klas. Zij zijn ouder in hun gedrag. Ze praten anders. Ze zeggen bijvoorbeeld 'fucking gaaf', terwijl ik 'ziek gaaf' zeg.

„Op de basisschool woonde ik maar vijf minuten van school vandaan, nu moet ik ineens een uur fietsen en moet ik om half 7 op. Ik kende niemand in mijn nieuwe klas. Dat was vooral op de ontmoetingsdag spannend: naast wie zou ik gaan zitten, hoe doe je dat met groepjes maken? Het belangrijkste vond ik om zo snel mogelijk vrienden te worden met mensen die bij mij in de buurt wonen, zodat ik niet alleen hoefde te fietsen. Na drie dagen had ik echt goeie vrienden. Het is een voordeel als je niemand kent, dan maak je makkelijker nieuwe vrienden.

„Huiswerk vond ik vreselijk. De eerste dagen kwam ik thuis en dacht ik: yes, nu kan ik achter de computer, of met mijn playstation spelen. Ik heb geleerd dat het fijner is om eerst huiswerk te maken en dan pas achter de computer te gaan zitten.

„Zonder huiswerk zou de middelbare school veel leuker zijn dan de basisschool. Op de basisschool zit je de hele dag in één lokaal. Op de middelbare school loop je van lokaal naar lokaal, je zwaait wat, zegt hoi tegen mensen die je tegenkomt. Ik heb bijna niet meegemaakt dat brugklassers gepest worden. En als het gebeurt, moet je naar je mentor gaan. Ik ben een van de kleinste leerlingen uit mijn klas – ik ben 1.55 meter – maar je moet gewoon trots op jezelf zijn.”



76